



Ingelmunster, 16 oktober 2018



Info over de congregatie

- ◆ Vertrekpunt
- ◆ Geschiedenis in vogelvlucht tot nu
- ◆ Thema van het jubeljaar
- ◆ Uitdaging voor morgen



- ◆ **Vertrekpunt**
- **Vandaag** een bijzonder moment: het 250 jaar bestaan van onze congregatie is nakend.
- In 2019 bestaan we **250 jaar**.



- ◆ **Geschiedenis in vogelvlucht tot nu**
- Hoe is het begonnen en heeft het zich ontwikkeld?
- **Op 2 juli 1769,** toen feest van Maria bezoek, stichtte de pastoor van Ingelmunster, Kan. Pieter Jacobus Dufort, de congregatie van de Zusters van Maria van Ingelmunster.



● Kan. Pieter Jacobus Dufort

- Geboren op 16 mei 1720 in Ledegem.
- Priester gewijd in Leuven in 1746.
- Pastoor in Ingelmunster van 1749 tot 1772.
- Kanunnik O.L.Vrouwkathedraal te Doornik vanaf 1772.
- Gestorven te Doornik in 1782.





- **Hoe?**
2 vrouwen, Francisca Goethals
en Isabella Catulle,
nemen als 1^{ste} hun intrek
in een huis door de pastoor aangekocht.



- **Enkele uitspraken van Kan. Dufort:**
 - ‘De zusters hebben een eenvoudige tafel en een bescheiden kledij.’
 - ‘De zusters zullen samenleven in volkomen eenheid van geest en hart.’
 - ‘De zusters zullen zich toe-eigenen aan de Allerheiligste Drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest.’
 - De stichter wakkerde de zusters aan tot grote liefde voor de eucharistie.



- Kan. Dufort was sterk geïnspireerd door de **H. Vincentius.**





- **Enkele uitspraken van H. Vincentius**
- *‘We hebben elkander nodig om de Heer te ontmoeten.*
- *We zijn voor elkaar vindplaats van God.*
- *Wees zacht in je omgang met de armen.*
- *Je weet dat ze onze meesters zijn en dat we van hen moeten houden met tederheid en eerbied.*
- *Het is niet voldoende dat je daar innerlijk van overtuigd bent, liefde en zachtheid dienen ook tot uiting te komen in onze daden.’*



- Daarnaast stelde onze stichter zijn congregatie onder de bescherming van ***Onze Lieve Vrouw van de VII Weeën.***





- **Wat duidt op 7 moeilijke momenten in het leven van Maria zoals we dat terug vinden in de evangelies.**
1. “Maria ontmoette Simeon, die zegt:
‘Een zwaard van droefheid zal uw hart doorboren.’”
 2. “Maria en Jozef vluchtten met het kind naar Egypte.”
 3. “Maria en Jozef vonden Jezus na drie dagen terug in de tempel.”
 4. “Maria ontmoette Jezus, beladen met het kruis.”
 5. “Jezus stierf aan het kruis.”
 6. “Jezus werd van het kruis afgenomen.”
 7. “Jezus werd in het graf gelegd.”



- Toen, zoals nu, wordt ze vereerd in de **parochiekerk St. Amand.**
- Zo wordt al vanaf het begin **de mariale pijler** van onze spiritualiteit expliciet gelegd met het motto:
“Per Mariam ad Jesum”:
Maria is de weg naar Jezus.



- Aanvankelijk gesticht voor **het onderwijs aan armen en zorg voor zieken** van de parochie.
- In de loop van haar geschiedenis groeide de congregatie ook door **aansluiting van andere congregaties** die allen de spiritualiteit van de H. Vincentius volgden:
de zusters van de H. Vincentius van Dadizele, Merkem en Sint-Eloois-Winkel
en de zusters van Liefde van Izegem en Kortrijk.



- Nu zijn we in de **regio België** met **66 zusters**,
18 zusters zijn boven de 90 jaar,
- verspreid over **9 huizen**: in Ingelmunster 3,
dan telkens 1 in Izegem, Brugge Sint-Michiels,
Dadizele, Merkem, Nieuwpoort en Kortrijk.





- **De apostolaatswerken**, vanuit onze congregatie begonnen en door jullie verder gezet, zijn het lager–en middelbaar onderwijs en het kinderdagverblijf, parochiewerk, de Sint-Jozefskliniek te Izegem, de Woon-zorgcentra Maria Rustoord te Ingelmunster, Sint-Jozef te Sint-Michiels Brugge, Ten Anker te Nieuwpoort, De Groene Verte te Merkem, H. Hart te Kortrijk en Begeleid Wonen SaMENSspel te Izegem.
- Het is de verdienste van **zr. Immolata** geweest dat al deze apotolaatswerken gegroeid zijn naar aparte VZW' s met een eigen raad van bestuur.





- **Missionering in Congo:**
- In **1930** vertrokken de zusters op vraag van pater Verstraete “missionaris van Afrika” naar Congo.
- Aanvankelijk om kinderen van de Belgische koloniale in het pensionaat te Fataki te onderrichten.
- Ze leidden daar een missie met een hospitaal en een school, waar onderwijs, medische zorg, sociale hulp en catechese verleend werden.



- Dan kwam de vraag van de inheemse meisjes zelf om bij de zusters te mogen binnen treden.
- Zo werd er in **1957** het noviciaat in Fataki geopend, dat een begin werd van de latere regio Congo.
- De regio Congo heeft zich verder ontwikkeld onder impuls van **zr. Immolata** die 20 keer op bezoek is geweest.





- **Nu** zijn ze aanwezig in 11 gemeenschappen in 3 bisdommen, Bunia, Mahagi en Goma en een huis in Kampala Uganda.
- Momenteel zijn er 62 zusters met geloften en 22 in vorming.





- Werkzaam in onderwijs, verpleging, weeshuis, pastoraal, onthaalhuizen en studies met 2 zusters in Rome.





● In Ho Chi Minh Vietnam

- is **zr. Anna Thuy** begonnen sedert 2007, onder het beleid van zr. Immolata,
- met het stichten van een nieuwe gemeenschap die weerklank vindt bij vele jonge Vietnamese vrouwen.
- Momenteel is zr. Anna daar samen met 17 Vietnamese zusters met geloften, 7 novicen en 15 kandidaten.
- In totaal zijn ze daar met 40.





- De zusters zijn werkzaam in 2 kleuterscholen.
- De 2^{de} kleuterschool is vorige maand, in september opgestart.





- ◆ **Thema van het jubeljaar:**
 - ◆ **‘Jubel tussen dank en hoop’**
 - **Danken** en denken: deze 2 woorden zijn verwant
 - zowel fonetisch (volgens de spraakklanken)
 - als semantisch (betekenis van het woord).
 - Om te danken moet je kunnen **denken en herdenken.**
 - Wat je herdenkt, komt opnieuw tegenwoordig.
 - Maar ook omgekeerd: wie dankbaar is,
wordt gemakkelijk tot denken aangezet.
Men ziet nieuwe verbanden.



- **In het Grieks** is dankbaar: **‘eucharistoi’** wat doet denken aan de eucharistieviering.
 - Komt voor in de brieven van Paulus,
 - in het bijzonder de brief aan de christenen van Kolosse.
 - In de visie van Paulus spreken we van een ‘eucharistische mens’, voor wie het hele bestaan één dankzegging wordt.



- **Dank** omwille van de stichter van onze congregatie Pieter Jakobus Dufort.
- **Dank** om de vele generaties zusters die het beste van zichzelf gegeven hebben aan God, de congregatie voor het welzijn van velen.
- Zoals Rainer Maria Rilke zegt: 'Dankbaarheid is het geheugen van het hart.'
- **Dank** aan jullie, onze medewerkers, omdat jullie onze apostolaatswerken verder zetten.



- **Hoop**, hoop is een stuk verrijzenis.
- **Paus Franciscus** zegt:
 - ‘Het leven heeft de dood overwonnen.
 - De barmhartigheid en de liefde hebben de zonde overwonnen!
 - Geloof en hoop zijn nodig, dat zijn gaven van God en we dienen erom te vragen.’
- **Hoop** omdat in onze regio onze bezieling verder gaat in jullie jonge en dynamische krachten.
- **Hoop** omdat de congregatie verder gaat in onze Congolese medezusters en de stichting Vietnam.





● **Jubileren** hoort bij het leven.

● Deze term heeft 2 wortels.

● **Het Hebreeuwse woord ‘jobel’**

- betekent aanvankelijk in het jodendom ‘de ramshoorn waarop men blies’,
- om aan te kondigen dat in het ‘jobeljaar’ alle schulden werden kwijtgescholden om de 50 jaar.
- een ideaal van sociale hervorming en gerechtigheid.
- een vorm van herverdeling van de goederen met het oog op algemeen welzijn.

Zie Lev.25, 9-14 en Joz.6, 5.





- Bij een ‘jobeljaar’ valt alles stil om na te denken, te vergeven, te danken.
- **Bij ons** is het 5 maal een ‘jobeljaar’ namelijk 5×50 jaar = 250 jaar.
- Een krachtig signaal op de hoorn mag weerklinken.



- **Het Latijnse woord ‘jubilus’**
 - betekent jubel, vreugde, feest.
 - De heilige Augustinus zegt daarover in zijn psalmcommentaar op Psalm 33, 3:





- ‘De jubelzang is een bepaalde zang die uitdrukt dat het hart iets voortbrengt wat het niet onder woorden kan brengen.
- Onuitsprekelijk is God immers.
- We kunnen Hem niet onder woorden brengen.’

- Het jubeljaar zoals wij het **NU** gaan vieren, **verenigt beide wortels: ‘jobel’ en ‘jubilus’ hervorming van het hart en een feestelijk gebeuren.**



◆ Uitdaging voor morgen

- Op **zondag 7 juli 2019** is er een eucharistieviering met receptie en walking diner waarop u ook zult worden uitgenodigd.
- Iedere voorziening kan **creatief nadenken** over een moment in de eigen werking om het jubeljaar te gedenken.
- Het aangegeven **thema** kan gebruikt worden in de zoektocht naar zingeving, naar openstaan voor, naar een ervaring van een God van liefde die ons draagt zoals we zijn.



- In de context van **zorg aan mensen**, spreken we van een **totaal-zorg**.
- Toegepast op de **leerlingen en studenten in het onderwijs: de leerling in zijn geheel**.
- Daarbij onderscheiden we 4 aspecten : het fysische, het psychische, het sociale en het spirituele aspect.
- Het spirituele krijgt de laatste tijd meer aandacht.



- Dit kan een **aanknopingspunt** vormen met de traditie van onze congregatie binnen het christelijk perspectief.
- Geen eenvoudige weg in onze **seculiere maatschappij**.
- Zinvragen komen naar boven.
- Dit nodigt uit tot **dialoog** en de mogelijkheid voor een zoekend christelijk getuigenis.
- Steven Vanackere benoemt dit als **‘actief pluralisme’**: in dialoog gaan met, gesprek en ontmoeting vanuit eigen overtuiging.



- Dat is de **uitdaging** voor morgen.
- We gaan ervoor.....
- de woorden van Paus Franciscus indachtig:
‘In het Woord van God in mensentaal,
de Bijbel, verschijnt voortdurend
deze dynamiek van “erop uitgaan”,
die God in de gelovigen wil opwekken.’

Met dank voor uw aandacht,
Zr. Linda Meire

